

At synge i kirkekor

Jeg kan ikke huske, hvornår Tolstrup kirkekor startede, måske for 9-10 år siden. Vi øvede i konfirmandstuen i præstegården, nogle af de nuværende kormedlemmer har været med fra starten, min mand har været med siden 2011. Jeg foreslog ham, at min morgengave til vores sølvbryllup skulle være, at han startede i koret. Vi har stor glæde af vores fælles oplevelse ved at deltage i koret, og det er svært ikke at synge eller nynne hele vejen hjem fra vores øveaften.

Koret består af 22 frivillige medlemmer, og siden vores faste kirkesanger stoppede, har kormedlemmerne varetaget kirkesangerens opgaver ved gudstjenesterne. Vores korleder er organist Else Højgaard, hun er meget inspirerende og har stor tålmodighed, når vi skal lære vores stemmer. Vi har enkelte gange fået sangundervisning i Kirkeladen og andre steder i provstiet.

Vi øver salmer og sange i Kirkeladen hver torsdag fra 17.30 til 19.30, og man melder sig til, hvis man har tid og mulighed for at kunne synge ved den kommende gudstjeneste. Der melder sig gerne 3, men når søndagens gudstjeneste går i gang, er vi ofte 6-8 eller flere, der møder op."Man bliver afhængig af at synge i kor", er en ofte hørt bemærkning.

Vi synger gamle salmer, samt de nye salmer med rytmiske melodier. Til præ- og postludium, synger vi af og til kendte sange i 3-4 stemmer. Til højtiderne, jul, påske pinse, helligdage samt konfirmation deltager så mange som muligt i koret, hvilket er meget festligt.

Vi er ulønnede og deltager frivilligt, og det sociale fællesskab i koret er stort. Det er helt tydeligt at man glæder sig til at mødes, snakke, synge og ikke mindst have et godt grin sammen. Hvert år holder vi julefrokost og sommer afslutning, i de sidste to år har vi været på sommerudflugt, som opstart på næste års sæson.

Vi modtager gerne nye medlemmer i koret, og vi gør vores bedste for at nye skal føle sig velkomne.

Lissy Johansen